



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ**

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 102

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
5/8-3-2016
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ

Συζήτηση - ενημέρωση για το προσφυγικό ζήτημα.

Στην Καρδίτσα σήμερα την **8η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη και ώρα 13.00' μ.μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. **3645/4-3-2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου **96 του Ν. 3463/2006** και των άρθρων **67 και 69 του Ν.3852/2010**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ	
1) Αντωνίου Ελένη	14) Τίκας Τριαντάφυλλος	1) Διαμαντή Ευαγγελία
2) Αντωνίου Σωτήριος	15) Ψημμένος Κωνσταντίνος	2) Κολοκύθα Άλκηστις
3) Αραμπατζής Δημήτριος	16) Μαρκινός Αθανάσιος	3) Κουρκούνας Βασίλειος
4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος	17) Παπαγεωργίου Σταύρος	4) Ντελής Ιωάννης
5) Γεννάδιος Ιωάννης	18) Παπαδημητρίου Χαρίλαος	5) Ξυλομένος Κωνσταντίνος
6) Γιαννέλος Κλεομένης	19) Τσιούκης Λάμπρος	6) Παπαλός Κωνσταντίνος
7) Γούλας Γεώργιος	20) Βαρελάς Βάιος	7) Γούλας Σωτήριος
8) Καπράνας Απόστολος	21) Αμπαντζή Μαρία	Αν και κλήθηκαν νόμιμα
9) Λέκκας Αλέξανδρος	22) Μιχαλάκης Κων/νος	
10) Μαντζιάρας Παναγιώτης	23) Λέμας Ευάγγελος	
11) Μπακαλάκου Σωτηρία	24) Χατζής Ηλίας	
12) Σβάρνας Ιωάννης	25) Κρανιάς Βασίλειος	
13) Τάντος Μιχαήλ	26) Σχορετσανίτης Ηλίας	

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία **(σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 26)**, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο **96 του Ν.3463/2010** «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση του αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας εισήλθε στη συζήτηση σχετικά με "Συζήτηση - ενημέρωση για το προσφυγικό ζήτημα" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Δημάρχου η οποία έχει ως ακολούθως:

"Το προσφυγικό ή μεταναστευτικό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που ξεπερνάει τα όρια του Δήμου μας, του Νομού μας, της χώρας και θα έλεγα ακόμα και της Ευρώπης. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι με τη δέουσα προσοχή και δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να καταλήξει ένας διαγωνισμός ευαισθησίας, αλληλεγγύης ή ένας διαγωνισμός πάνω στα προβλήματα των ανθρώπων που πραγματικά σήμερα βιώνουν σημαντικότερα προβλήματα αφού τους έχει στερηθεί η στέγη. Θεωρώντας λοιπόν ότι το προσφυγικό δεν προσφέρεται για αντιπαραθέσεις και επειδή τις γενικές αρχές τις έχετε ακούσει εκατοντάδες φορές στην τηλεόραση θα μπω στην ουσία και στις επιμέρους προτάσεις που θα πρέπει να γίνουν για να διευκολυνθεί η ζωή των προσφύγων εάν και εφόσον έρθουν στα μέρη μας. Πρώτα από όλα εμείς σαν Δήμοι συνολικά και η Περιφέρεια και η Αντιπεριφέρεια δείξαμε από την πρώτη στιγμή ευαισθησία παρότι δεν είχαμε και δεν έχουμε αυτή τη στιγμή καμία ενημέρωση από την Πολιτεία. Την πρώτη φορά που έμαθα ότι υπάρχουν μετανάστες ήταν όταν με πήρε ο Αστυνομικός Διευθυντής, Τρίτη βράδυ ήρθανε, την Τετάρτη και μου ζήτησε αν μπορούμε να στείλουμε νερά, σάντουιτς κ.λ.π. Συνεννοηθήκαμε τότε με τον Αντιπεριφερειάρχη στείλαμε νερά και σάντουιτς για να μπορέσουν να επιβιώσουν την πρώτη ημέρα. Στη συνέχεια έγινε μια προσπάθεια από όλες τις δομές για να μπορέσουν οι 500 άνθρωποι που είχαν μείνει στο Νέο Μοναστήρι και στη συνέχεια έγιναν 100 και πήγανε στα Λουτρά Σμοκόβου να αντιμετωπίσουν τις πρώτες ανάγκες. Η αλήθεια είναι ότι πέρασαν πολλές ημέρες από τότε και είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός από την πλευρά της Πολιτείας. Κάναμε αλληπάλληλες συσκέψεις και ως Δήμοι και με την Αντιπεριφέρεια και με την Περιφέρεια για να χαράξουμε μία πολιτική. Υπάρχει δυσκολία της χάραξης στρατηγικής διότι δεν έχουμε τα στοιχεία, τους αριθμούς, τον τρόπο που θα κινηθούμε, ποιο μερίδιο ευθύνης μας αναλογεί για να μπορέσουμε με βάση αυτό να κάνουμε έναν σχεδιασμό. Το βασικό ερώτημα είναι αν θα έρθουν στο Νομό μας ή δε θα έρθουν και πόσοι θα έρθουν; Απάντηση από κεντρικά δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι θα γίνει ένα στρατόπεδο κοντά στο Κουτσόχερο εκεί προς τη Μάντρα χωρητικότητας 1.000 ατόμων και εφόσον αυτό γεμίσει μετά θα δούμε και άλλες λύσεις και την κατανομή στο υπόλοιπο κομμάτι της Θεσσαλίας. Εμείς, φαντάζομαι θα υπάρχει και συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου, προσφερόμαστε ως Δήμος και προσφερθήκαμε να βοηθήσουμε, διαθέσαμε και θα διαθέσουμε κάποια χρήματα που ενδεχομένως δε θα χρειαστεί να τα ζητήσουμε πίσω, εάν είναι εύλογο το ποσό που θα χρειαστεί να δαπανηθεί καθώς και να προσφέρουμε τις δομές μας. Ήδη τις προηγούμενες ημέρες βοηθήσαμε και θα βοηθήσουμε με κάθε τρόπο και με τις υπόλοιπες δομές όπως είναι το Κοινωνικό Παντοπωλείο και λοιπά. Το βέβαιον είναι ότι πρέπει να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε αλλά και το θεσμικό πλαίσιο εφόσον χρειαστεί να κάνουμε δαπάνες. Πρώτη πρόταση που είχα κάνει εγώ ήταν ότι πρέπει να γίνει μία νομοθετική ρύθμιση, μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου που να λέει ότι οι δαπάνες αυτές μέχρι ένα συγκεκριμένο ύψος, για να μη γίνονται σπατάλες, που αφορούν το προσφυγικό να γίνονται με μία απλή απόφαση Δημάρχου ή αν θέλετε σαν την πάγια προκαταβολή για να μπορούν κάλλιστα και να εκταμιευτούν αυτά τα χρήματα άμεσα αλλά κυρίως να μην έχουμε εκ των υστέρων κατασταλτικό έλεγχο που θα γίνει μετά από 5 χρόνια και κανένας δε θα θυμάται τότε το προσφυγικό αλλά απλώς θα θυμάται τις δαπάνες οι οποίες δε συνάδουν με την κανονική

ροή των δαπανών που έχει ένας Δήμος. Αυτά τα πράγματα νομίζω δεν έχουν προβλεφθεί αλλά θα πρέπει "χθες" κιόλας να προβλεφθούν ούτως ώστε εάν χρειαστεί εμείς να κάνουμε παραπάνω δαπάνες από αυτές που κάναμε να τις αντιμετωπίσουμε. Ένα μείζον ερώτημα που τίθεται από πολλούς είναι άμα έρθουν εδώ τι θα κάνετε, τι προτάσεις έχετε. Τελευταία συζήτηση που έχω κάνει με την Περιφέρεια ως κοινή πρόταση Δήμου και Περιφέρειας για τη Δυτική Θεσσαλία στο σύνολό του είναι η πρόταση για το Mall. Είναι μια μεγάλη έκταση, αυτή τη στιγμή ανήκει σε τράπεζα. Οι τράπεζες κατά τη γνώμη μου έχουν πάρει πάρα πολλά από τον Έλληνα πολίτη, έχουν ανακεφαλαιωθεί πολλές φορές άρα λοιπόν και αυτές θα πρέπει να συμβάλλουν αλλά και η Πολιτεία με έναν τρόπο θα μπορεί να αποζημιώσει ενδεχομένως τον ιδιοκτήτη που είναι η τράπεζα για την παραχώρηση του χώρου όπως κρίνει αυτή για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί. Εκεί μπορεί να φιλοξενηθεί μεγάλος αριθμός ατόμων, υπάρχουν τουαλέτες, γιατί κάθε μαγαζί που υπήρχε, κάθε κατάστημα έχει την τουαλέτα του. Υπάρχουν τα παλιά factory mall που μπορεί να φιλοξενηθούν πολλοί άνθρωποι. Είναι περιφραγμένο, άρα μπορεί να ελεγχθεί. Τηρεί τις προδιαγραφές που λέμε να είναι μακριά από τα αστικά κέντρα, γιατί η πρώτη οδηγία ήταν να υπάρχει απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από τα αστικά κέντρα. Η κοινή πρόταση που τέθηκε και συζητήθηκε με τον κύριο Αγοραστή μπορεί να υλοποιηθεί και να φιλοξενήσει έναν αριθμό ατόμων από 0 έως 1.000 άτομα αν φτάνουν τόσα που θα χρειαστεί η Δυτική Θεσσαλία. Σε κάθε περίπτωση όμως εάν έρθουν πρόσφυγες στην περιοχή μας θα πρέπει η Κεντρική Διοίκηση να συζητήσει μαζί μας για τον σχεδιασμό. Αν έρθουν 500 άτομα θα πρέπει να έχουμε 1.000 μερίδες την ημέρα. 1.000 μερίδες την ημέρα δε μπορεί να γίνουν μόνο με τον εθελοντισμό. Και κάποια στιγμή οι πολίτες να δώσουν 1.000 την επόμενη 0, την άλλη 1.500. Πρέπει να υπάρχουν συγκροτημένες δομές. Ως παράδειγμα εάν θέλουμε 1.000 μερίδες, 400 μερίδες θα κάνει ο στρατός παραπάνω και θα τις κάνει, 300 θα κάνει το Νοσοκομείο, 200 θα κάνει η Εκκλησία, 100 θα αναλάβει ο Δήμος δηλαδή ο καθένας να ξέρει το ρόλο του, για να μπορεί να ανταποκριθεί. Όπως είναι τώρα "χύμα τα πράγματα" δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε αλλά ούτε και ξέρουμε τι θα πρέπει να κάνουμε και τι μας αναλογεί. Εκτός αν το κράτος έχει κάποιο σχεδιασμό που εμείς δεν τον γνωρίζουμε και από ότι γνωρίζω δεν τον ξέρει κανένας Δήμος μας αλλά και η Περιφέρεια όσον αφορά την διατροφή, την ένδυση και τη στέγαση των προσφύγων.

Για τη Σχολή Αστυνομίας υπήρξαν αντιδράσεις, όπως και για κάποιες άλλες δομές που είναι μέσα στην πόλη. Το ίδιο το Υπουργείο δε θέλει να είναι κοντά στην πόλη διότι στην αρχή υπάρχει αλληλεγγύη και σε δεύτερη φάση πιθανόν αυτή η αλληλεγγύη να μετεξελιχθεί σε ρατσισμό εάν τα πράγματα στραβώσουν. Άρα όσο πιο απομακρυσμένα είναι τόσο πιο απομονωμένα, τόσο το στόχο που θέλουμε να πετύχουμε, δηλαδή να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας, την ευαισθησία μας να βοηθήσουμε χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στους πολίτες, το επιτυγχάνουμε καλύτερα. Αυτός είναι ο λόγος που το Υπουργείο θέλησε να είναι μακριά και επίσης αυτός είναι ο λόγος που και εμείς δε θέλουμε να έχουμε εντός των αστικών κέντρων φιλοξενία προσφύγων δηλαδή στο Στρατόπεδο Λουμάκη, στις καπναποθήκες, στα υπό κατάσχεση εκπαιδευτήρια του Γείτονα, του Λέκκα, τα οποία σε σχέση με το Mall υστερούν άρα για αυτό λέω ότι η πρότασή μας είναι για το Mall. Επίσης ακούστηκε και στο εργοτάξιο της ΔΕΗ στο χώρο που φιλοξενούνταν οι εργαζόμενοι. Επισκέφθηκα τον χώρο και συμπέρανα ότι είναι παντελώς ακατάλληλος, οι μισές στέγες έχουν πέσει, τα σπίτια είναι εγκαταλειμμένα και δε μπορούν να φιλοξενήσουν ανθρώπους. Άρα και αυτά αποκλείονται, σας τα λέω για να έχετε μια εικόνα για τις θέσεις που έχουν προταθεί ή έχουν σκεφθεί κάποιοι ή έχουν

γραφεί στις εφημερίδες. Μένω λοιπόν ότι εμείς ως αυτοδιοίκηση θέλουμε και μπορούμε να βοηθήσουμε, ζητάμε από την Πολιτεία να μας συμπεριλάβει στο σχεδιασμό, να μας αναθέσει το ρόλο που εκτιμάει η ίδια ότι μπορούμε να αναλάβουμε και σε ένα βαθμό μπορούμε να το δούμε αυτό ως αλληλεγγύη στους πρόσφυγες. Θα πρέπει από τα χρήματα που θα εισπράξει η χώρα να κατανείμει και τα αντίστοιχα στους Δήμους και στην Περιφέρεια για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Φαίνεται, και εδώ πρέπει να πούμε τη διαφωνία μας, ότι ο σχεδιασμός δεν είναι να εμπλακούν οι Δήμοι αλλά να εμπλακούν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Εμείς εδώ στο Νομό μας δεν έχουμε τέτοιες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έχουν τις δομές που θα μπορούσαν πραγματικά να στηρίξουν αυτό το μεγάλο έργο. Ο Δήμος Καρδίτσας και κάθε Δήμος είναι μία συγκροτημένη δομή που μπορεί να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα ενώ οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις δεν έχουν προσωπικό, και την δυνατότητα αντιμετώπισης της καθημερινότητας. Πραγματικά δυσκολεύομαι να δω ποια ήταν η λογική αυτών που πρότειναν τις ΜΚΟ όσον αφορά την αποτελεσματικότητα εκτός αν υπάρχουν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις οι οποίες είναι συγκροτημένες όσον αφορά ως δομή, τότε μπορούν να πετύχουν περισσότερα. Πιστεύω ότι ειδικά για την περιοχή τη δικιά μας αυτό ήταν άστοχο και το σύνολο της αυτοδιοίκησης 1^{ου} και 2^{ου} βαθμού θεωρεί ότι αυτή η επιλογή είναι λανθασμένη και δεν βοηθάει στην αντιμετώπιση του προβλήματος.”

2. Την τοποθέτηση της βουλευτή που εκπροσωπεί την κυβέρνηση κας Βράντζα η οποία έχει ως εξής:

“Θα πάω κατευθείαν στο θέμα γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο Δήμαρχος μίλησε πρακτικά και βεβαίως καλά έκανε γιατί προφανώς δεν είναι ένα θέμα ούτε για κομματική εκμετάλλευση, ούτε για διαγωνισμούς ευαισθησίας. Βεβαίως πρέπει να δώσουμε λύσεις που να έχουν αποτελέσματα. Το αν η χώρα μας ή οι κάτοικοι της Καρδίτσας έχουν την απαιτούμενη ευαισθησία εγώ δεν έχω να πω τίποτα, αποδείχθηκε όπως αποδείχθηκε για όλη την Ελλάδα, είμαστε όλοι συγκινημένοι με αυτό που γίνεται και θα ξαναγίνει. Βεβαίως μια τόσο δύσκολη κατάσταση δε μπορεί να στηριχθεί στον εθελοντισμό και έχει δίκιο ο Δήμαρχος που προσπαθεί να είναι πολύ συγκεκριμένος σε αυτά που λέει. Εγώ να πω κάποια δεδομένα, να πω ότι η χώρα είναι αποφασισμένη να τηρήσει τις υποχρεώσεις της, οι υποχρεώσεις της που περιλαμβάνουν και το σεβασμό στη συνθήκη της Γενεύης που σημαίνει ότι δεν πνίγουμε ανθρώπους, ότι οι άνθρωποι που έρχονται στην Ελλάδα και αιτούνται άσυλο εξετάζονται, ότι συζητάμε με τις υπόλοιπες χώρες και την επανεισδοχή και για την επαναπρόωθηση και για το relocation, τη μετεγκατάσταση. Δηλαδή συζητάμε πάνω στα θεσμικά αποφασισμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεδομένα. Βεβαίως το πρόβλημα δεν είναι πλέον μόνο ευρωπαϊκό, είναι διεθνές, έχουν εμπλακεί και άλλες χώρες και πήρε και θέση νομίζω η Αμερική. Εν πάση περιπτώσει για 15.000.000 κόσμο, η Συρία έχει περίπου 20.000.000, τα 5.000.000 είναι στη Συρία τώρα και τα υπόλοιπα είναι γύρω-γύρω. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα να λυθεί, αλλάζουνε κάθε μέρα Δήμαρχοι τα δεδομένα. Πιθανόν και για αυτό η ενημέρωση δεν είναι τόσο καλή και η οργάνωση, γιατί κάθε μέρα έχουμε και διαφορετικές πληροφορίες και εμείς για τους ανθρώπους που θα έρθουν. Το άλλο δεδομένο που έχουμε είναι η Τουρκία, η Τουρκία η οποία έχει 2.500.000 πρόσφυγες αυτή την ώρα Σύριους, ζητάει πολλά και δίνει λίγα. Συμφωνήθηκε χθες στη Σύνοδο από 3 δις να πάρει 6 δις, συμφωνήθηκε να γίνεται απευθείας προώθηση των μεταναστών από την Τουρκία. Ο σκοπός ποιος είναι, να μειώσουμε τη ροή. Έτσι; Δηλαδή προφανώς όσους έχουμε εδώ πρέπει να τους διαχειριστούμε και το άλλο είναι να μειώσουμε τη ροή για να

μπορέσουμε να σταματήσουμε κάποια στιγμή την έκταση του προβλήματος που κοντεύει να κατακλύσει όλη τη χώρα. Οπότε οι συμφωνίες πρέπει να γίνουν με την Τουρκία η οποία βεβαίως συνεχίζει τη συζήτηση, συνεχίζεται σήμερα και συνεχίζεται και στις 17 η οριστική. Λοιπόν, διπλασιάστηκε το ποσό που θα πάρει και ζητάμε αφενός να φεύγουν οι άνθρωποι από εκεί απευθείας όσοι δικαιούνται να φύγουν. Επίσης έγινε μια συζήτηση για την επαναπροώθηση ανθρώπων από εδώ στην Τουρκία, προσφύγων όχι μεταναστών, οι οποίοι για κάθε πρόσφυγα που θα επιστρέψει στην Τουρκία θα φύγει ένας από εκεί και θα πηγαίνει στη Βόρεια Ευρώπη. Η άλλη παραδοχή που πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας είναι ότι οι Σύριοι δε θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα και η αλήθεια είναι ότι δε θέλουν να πάνε πουθενά αλλού εκτός από τη Γερμανία. Εν πάση περιπτώσει στη Βόρεια και στην Κεντρική Ευρώπη, σίγουρα δε θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Οπότε και εμείς με τη βία δε μπορούμε να τους μετακινήσουμε, βλέπετε τι γίνεται στην Ειδομένη. Θα μπορούσαν να φιλοξενοούνται σε καλύτερες συνθήκες, δυστυχώς οι άνθρωποι ζούνε εκεί με την ελπίδα. Οπότε πρέπει να συνεχιστεί η πίεση προς την Τουρκία. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση επέλεξε να συνδυάσει αυτή την πίεση, γιατί η Τουρκία ζητάει και περισσότερα πράγματα. Ζητάει από τον Ιούνιο να έχει βίζα ενώ η συμφωνία ήταν να έχει το αργότερο τον Οκτώβριο. Εμείς προσπαθούμε να συνδυάσουμε αυτό και λίγο με το Κυπριακό και να καταφέρουμε μέσα από αυτήν την ιστορία η οποία μας αφορά να αναγνωρίσουμε και το κυπριακό κράτος. Τώρα εδώ μιλάμε βέβαια για το προσφυγικό απλά λέω συνολικά τι γίνεται. Έτσι; Αυτές είναι οι παραδοχές. Η Ευρώπη δυστυχώς δε δείχνει να ανταποκρίνεται τόσο καλά στο ρόλο της και από ότι φαίνεται δε θα ανοίξουν τα πάνω σύνορα γρήγορα. Άρα πρέπει με κάποιον τρόπο να διαχειριστούμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε εδώ και εδώ αφορά το Νομό μας. Τα σχέδια λένε ότι θα έρθουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 2.000 άνθρωποι και η πρώτη συζήτηση που γίνεται είναι να μοιραστούν ισομερώς από 500 άτομα σε κάθε Νομό. Θα είναι ένας χώρος προσωρινής φιλοξενίας μέχρι να δημιουργηθεί ένα μεγάλο στρατόπεδο, δε μου αρέσει η λέξη, τέλος πάντων, ένας μεγάλος χώρος φιλοξενίας των ανθρώπων. Καταρχήν μιλάμε πάντα για φιλοξενία, έχουν σημασία καμιά φορά και οι λέξεις, ανθρώπινες συνθήκες και όλα αυτά, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό, ένας μεγαλύτερος χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει και 1.000 ή 1.500 άτομα οπότε να χρειαστεί να μοιράσουμε τα λιγότερα. Άρα για αρχή πρέπει να σκεφθούμε αυτά τα 500 άτομα που ενδεχομένως να έρθουν στο Νομό που θα πάνε. Είμαστε σήμερα εδώ και φαντάζομαι ότι και εσείς θέλετε προτάσεις. Αυτό που θέλουμε εμείς να γίνει εννοώ κεντρικά είναι η πρόταση από το Δήμο η οποία θα πάει στην Περιφέρεια για να μη μιλάει και ο καθένας μόνος του, χώρων καταρχήν που μπορούν να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι. Ο Δήμαρχος είπε το Mall, εγώ άκουσα και τα Εκπαιδευτήρια. Είναι νομίζω 2 Εκπαιδευτήρια με το Mall που είναι όλα σε τράπεζες άρα η διαπραγμάτευση θα γίνει κεντρικά. Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι χώροι, εμείς περιμένουμε προτάσεις τις οποίες μέσω της Περιφέρειας θα αποφασιστεί κάτι. Όσον αφορά τη σίτιση προφανώς είναι ένα θέμα, θα γίνεται κεντρικά. Δηλαδή αυτό πρέπει να το αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση. Οι εθελοντές κάνουν ότι μπορούν αλλά συμφωνώ ότι δε θα βασιστούμε στους εθελοντές. Αυτό που γίνεται μέχρι τώρα είναι να δημιουργούνται περίπου 10.000 θέσεις φιλοξενίας κάθε εβδομάδα στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε περίπου 35.000 άτομα στη χώρα αυτή την ώρα και προσπαθούμε να τους διαχειριστούμε με τέτοιο τρόπο ώστε αφενός οι άνθρωποι αυτοί να ζούνε σε ανθρώπινες συνθήκες και αφετέρου να μη διαταραχθεί η κοινωνική συνοχή. Και νομίζω ότι για αυτό είμαστε εδώ, γιατί όλοι έχουμε διάθεση να φιλοξενήσουμε ανθρώπους, βεβαίως αυτό πρέπει να γίνει χωρίς να διαταραχθεί

επ' ουδενί ο χώρος της Καρδίτσας. Επίσης συμφωνήθηκε στη Σύνοδο χθες ότι τα 400.000.000 που θα παίρναμε μέχρι το '17 θα γίνουν λίγα παραπάνω. Δεν ξέρω αν θα έρθουν σε λεφτά ή θα έρθουν σε τρόφιμα αλλά γίνεται και εκεί μια προσπάθεια να, πιέζουμε τέλος πάντων περισσότερο ώστε, η χώρα είναι σε κρίση δε μπορεί να ανταποκριθεί και οικονομικά στο ρόλο της οπότε γίνεται εκεί μια συνεχόμενη συζήτηση. Έτσι, υπάρχει επανεισδοχή για τους ανθρώπους που δε δικαιούνται άσυλο. Με αυτούς τους ανθρώπους δυστυχώς η Ευρώπη δεν τα έχει καταφέρει ακόμη καλά, εννοώ με τις χώρες από τις οποίες κατάγονται. Δυστυχώς δεν έχει συμφωνηθεί, δε συμφωνούν αυτές οι χώρες να δέχονται τους ανθρώπους πίσω. Υπάρχει πίεση και από εκείνη τη μεριά, ευρωπαϊκή πίεση, δε μπορεί να το κάνει μόνο η Ελλάδα. Περιμένουμε στη συζήτηση που θα γίνει σήμερα στη Τουρκία την τελική απόφαση στις 17. Στο μεταξύ όπως είπε και ο Δήμαρχος θα πρέπει σήμερα αν είναι δυνατόν να προτείνουμε κάποιους χώρους που να τους μεταφέρουμε ώστε να ξεκινήσουμε να προετοιμαζόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους που θα έρθουν. Δηλαδή το νέο που δεν είναι νέο είναι ότι θα έχουμε ανθρώπους στην Καρδίτσα. Άρα πρέπει οι δομές του Δήμου, και σε αυτό Δήμαρχε θέλουμε βοήθεια γιατί οι δομές του Δήμου, εννοώ και η Βοήθεια στο Σπίτι και τα Κοινωνικά Παντοπωλεία μπορούν να βοηθήσουν πιο οργανωμένα και βεβαίως πρέπει να υπάρξει και πρόβλεψη νομοθετική για αυτό. Νομίζω ότι με συνεργασία, και εδώ θέλω να πω ότι και ο Δήμος Καρδίτσας όπως και άλλοι Δήμοι στην Ελλάδα θα πρέπει να δώσουν και το παράδειγμα. Εγώ δε θα ήθελα να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν οι άλλοι Δήμοι, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σήμερα τι θα κάνουμε εμείς και να ακολουθήσουν οι άλλοι. Δηλαδή αυτό το πρόβλημα θα ήθελα να το λύσουμε και εμείς ανθρωπιστικά και όχι να προσπαθήσουμε να φύγει από πάνω μας. Γιατί είναι κατεξοχήν ζήτημα ανθρωπιάς."

3. Την τοποθέτηση του κ. Παπαγεωργίου η οποία έχει ως εξής:

"Δε θα ήθελα να σταθώ στις πολιτικές ευθύνες οι οποίες απορρέουν από την πολιτική της κυβέρνησης περί ανοιχτών συνόρων αφενός, αφετέρου από την πολιτική της Ευρώπης που ουδέποτε θεώρησε τα ελληνικά σύνορα ως σύνορα της Ευρώπης και μας άφησε έρμαιο. Και παραβλέποντας βέβαια και η ίδια η κυβέρνηση αλλά και η Ευρώπη ότι η Τουρκία δεν είναι μια φίλη χώρα προς την Ελλάδα αλλά μια χώρα ας το πούμε ωμά εχθρική και υιοθετεί σήμερα το δόγμα του Τουρκούτ Οζάλ που έλεγε ότι στην Ελλάδα δε χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο, στέλνουμε 1.000.000 δικούς μας ανθρώπους και την τελειώνουμε. Ίσως να συμβεί αυτό, γιατί δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση, οπότε δε θα σταθώ σε όλα αυτά και δε θα επεκταθώ σε αυτά. Δεν πρέπει όμως να παραβλέπουμε τις ευθύνες που υπάρχουν από την πλευρά της κυβέρνησης 14 μήνες τώρα γνωρίζοντας ότι το πρόβλημα θα είναι σε εξέλιξη δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα. Τουναντίον μάλιστα η φιλοσοφία, αυτό που έσωσε την κυβέρνηση μέχρι σήμερα είναι η ευαισθησία αν θέλετε και το πνεύμα φιλοξενίας που έχουν οι Έλληνες πάντα προς κάθε κατατρεγμένο, κάθε πρόσφυγα, κάθε οικονομικό μετανάστη. Αυτό που θα ήθελα να πω σε ότι αφορά στην τοποθέτηση του Δημάρχου δε θα διαφωνήσω ως προς τον τρόπο με τον οποίον πρέπει να διαχειριστούμε την όλη κρίση. Θα διαφωνήσω όμως ως προς την υπόδειξη από την πλευρά μας των Mall. Δε λέω ότι δεν είναι καλή η περιοχή, γιατί άπτεται δεοντολογίας μεταξύ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προτείνουμε ένα χώρο στα διοικητικά όρια ενός άλλου Δήμου. Αλλά από την άλλη πλευρά δε βλέπω και σωστό την πρόταση στα εκπαιδευτήρια να γίνει μεταξύ δύο μεγάλων πρώην Δήμων δηλαδή Καρδίτσας και Μητρόπολης κέντρο, εισδοχής μεταναστών. Και προς Θεού να μην πει κανένας ότι ο Παπαγεωργίου αρχίζει να μιλάει ξενοφοβικά, όχι. Ουδέποτε έδωσα τέτοια βήματα γραφής 16, 17 χρόνια

που ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση. Τώρα όσον αφορά τον συντονισμό, θεωρώ ότι από την πλευρά του Δημοτικού Συμβουλίου θα υπάρξει ένα συντονιστικό όργανο διαπαραταξιακό αν θέλετε το οποίο να καταγράψει όλα αυτά, το πώς δηλαδή να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα μέσα από τη δημιουργία ομάδα εθελοντών και να ενεργοποιηθεί ο Ερυθρός Σταυρός που υπάρχει σε επίπεδο Νομού και οι δομές όπως προανέφερε και ο κύριος Δήμαρχος.”

4. Την τοποθέτηση του κ. Βαρελά η οποία έχει ως εξής:

“Καλείται σήμερα λοιπόν κατά την άποψή μου η κυβέρνηση κυρίως και η ελληνική κοινωνία δευτερευόντως να διαχειριστεί τη μεγαλύτερη μετακίνηση ανθρώπινου πληθυσμού στην Ευρώπη μετά τον 2^ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα γεγονός που αναδεικνύει τις πολιτικές συγκρούσεις που διαιρούν την Ευρώπη και την κοινή γνώμη κάθε χώρας ξεχωριστά. Είναι φανερή η κραυγαλέα αποτυχία της κυρίαρχης ευρωπαϊκής πολιτικής τόσο στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προσφυγικού φαινομένου όσο στην κοινή εξωτερική πολιτική και στην πολιτική ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το προσφυγικό ζήτημα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και αποτελεί φυσικά συνέπεια των πολεμικών συρράξεων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή με επίκεντρο την κρίση στη Συρία. Οφείλουμε όλοι μας να εργαστούμε για την αποτροπή αφενός μεν του ενδεχόμενου περαιτέρω ενίσχυσης της αντίληψης που σχεδιάζει την Ευρώπη φρούριο, που επιδιώκει την κατάργηση της Συνθήκης Σένγκεν και της συνθήκης της Γενεύης, που υψώνει φράχτες στην είσοδο των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου να εργαστούμε για την άμεση και συντονισμένη δράση για τη συγκρότηση ενός μαζικού πανευρωπαϊκού αντιπολεμικού κινήματος αλλά και τη διεκδίκηση διαμόρφωσης ενός οδικού χάρτη ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή με συγκεκριμένες προτεραιότητες.

-Την ένταση των διεθνών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Συρία.

-Την αυστηρή τήρηση κατάπαυσης του πυρός και την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας στη Συρία.

-Τον αυστηρό έλεγχο στις εξαγωγές όπλων στην περιοχή. Πανηγύριζε η Γαλλία πριν από ένα χρονικό διάστημα ότι έπιασε το στόχο του 8% στην πώληση όπλων και επίσης με δημοσιεύματα, τα τελευταία δημοσιεύματα αναφέρουν τους κύριους προμηθευτές όπλων που είναι στην περιοχή η Σαουδική Αραβία προμηθευόμενη όπλα από την Αμερική, τη Γαλλία, την Αγγλία και τη Γερμανία.

-Την επιβολή κυρώσεων σε χώρες που κατόπιν ελέγχου διαπιστώνεται η εισαγωγή πετρελαίου από τις παράνομα κατεχόμενες από τον ISIS πετρελαιοπηγές.

-Τη δίκαιη και βιώσιμη λύση του παλαιστινιακού προβλήματος με τερματισμό των εποίκισμών και γενικότερα της Ισραηλινής κατοχής.

-Την επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας της Τούρκικης κυβέρνησης με τους Κούρδους προς όφελος, μιας δημοκρατικής και φιλειρηνικής Τουρκίας που θα αποτελεί παράγοντα ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας για όλη τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο.

-Την ανάδειξη του Κυπριακού σε κεντρικό πρόβλημα ειρήνης και ασφάλειας της Μεσογείου. Μέσα από το, αυτό το προσφυγικό δράμα η Ευρώπη διαμορφώνει εκ νέου τη συλλογική της συνείδηση και καλείται να διαλέξει ανάμεσα σε δύο επιλογές, από τη μια όχθη υπάρχουν η αναλγησία, η λιτότητα, η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, η βαρβαρότητα και από την άλλη ο ανθρωπισμός, το απλωμένο αλληλέγγυο χέρι, η φιλοξενία. Στη μια πλευρά κυριαρχούν τα συρματοπλέγματα, τα κλειστά σύνορα, η καταστολή και στην άλλη η δικαιοσύνη, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των διεθνών συνθηκών. Η

κατανόηση ότι η προσφυγιά έχει αιτία γενεσιουργό που δεν είναι άλλη από τον πόλεμο. Η μισαλλοδοξία, ο ρατσισμός, οι φράχτες μεταξύ των χωρών και η άνοδος των νεοναζί και της λαϊκίστικης ακραίας δεξιάς υποθηκεύουν το ίδιο το μέλλον της Ευρώπης. Η ακροδεξιά ρητορική, η αποδοχή της ακροδεξιάς ατζέντας αλλά και των πρακτικών από κυβερνήσεις και κόμματα που υποτίθεται την αντιμάχονται στην ουσία τροφοδοτούν πολιτικά και ιδεολογικά τις δανειστικές οργανώσεις και τον σκοταδισμό γυρνώντας μας δεκαετίες ή και αιώνες πίσω. Όλοι εμείς οι Έλληνες, δημοκρατικοί πολίτες μαζί με τον δημοκρατικό κόσμο της Ευρώπης οφείλουμε να υπερασπιστούμε τις δημοκρατικές αξίες και τα ιδανικά του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης. Να σταματήσουμε την ανθρωπιστική τραγωδία γιατί γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει προσφυγιά. Να σταθούμε απέναντι στο μέτωπο των φραχτών και των κλειστών συνόρων. Να πολεμήσουμε την ξеноφοβία και τον ρατσισμό. Η μάχη αυτή δεν είναι μια εύκολη μάχη γιατί απέναντί μας είναι αυτοί που έχουν ευθύνη για τους πολέμους, τους διωγμούς, την πείνα, τις τεράστιες κοινωνικές ανισότητες, την περιβαλλοντική καταστροφή. Είναι αυτοί που στην Ευρώπη ισχυρίζονται ότι η χώρα μας είναι ασυνεπής στις υποχρεώσεις της ή ότι αδυνατεί ή δε θέλει να φυλάξει τα κοινά ευρωπαϊκά σύνορα και μας απειλούν ότι θα μας βγάλουν από τη Σένγκεν. Είναι αυτοί που μας εγκαλούν γιατί δε βουλιάζουμε τις βάρκες αλλά σώζουμε τους πρόσφυγες και τα παιδιά τους. Εμείς όμως οφείλουμε να υπερασπιστούμε τις διεθνείς συνθήκες ώστε να μην κινδυνεύσει ούτε μια προσφυγική ζωή μέσα από διαδικασίες επαναπροώθησης που απαγορεύονται από διεθνείς συνθήκες και την Ελληνική νομοθεσία και που είναι ξένο στο κοινό αίσθημα του λαού μας. Οφείλουμε ως τοπική κοινωνία και εμείς να περιθάλψουμε με τον καλύτερο τρόπο, με τους καλύτερους τρόπους τους πρόσφυγες που πιθανόν και μελλοντικά θα έρθουν στον τόπο μας και ως τοπική αυτοδιοίκηση να συμβάλλουμε ώστε να υλοποιήσουμε το μερίδιο που μας αναλογεί. Και από την σκοπιά αυτή μας βρίσκει σύμφωνους και η δήλωση του Δημάρχου για την αμέριστη βοήθεια που οφείλει, που δήλωσε ότι οφείλει να δώσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στους μελλοντικά πρόσφυγες που θα καταλήξουν στο Νομό μας. Από εκεί και πέρα οι προτάσεις που ακούστηκαν, εδώ εγώ συμφωνώ απόλυτα με τις προτάσεις του Δημάρχου και όσον αφορά την υλική βοήθεια και όσον αφορά τη δυνατότητα. Πολύ φοβάμαι όμως ότι, από τις συνθήκες δεν επιτρέπεται τέλος πάντων να διαχειριστούν χρήματα η κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά μόνο οι μη κυβερνητικοί, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Όμως ως αίτημα κατά την άποψή μου μπορεί να μπει επειδή ο Δήμος έχει και την υποδομή αλλά θα πρέπει οι προτάσεις όμως να είναι τεκμηριωμένες και να τυχαίνουν και της υποδομής αυτών που κατέχουν τις αντίστοιχες, τα αντίστοιχα κτίσματα για εκτάσεις. Η υπόθεση του Mall που ακούστηκε ανήκει στην τράπεζα αν δεν κάνω λάθος, οφείλει και η τράπεζα να αποδεχθεί πιθανή μια τέτοια χρησιμοποίηση του χώρου αυτού για την εγκατάσταση, την προσωρινή εγκατάσταση προσφύγων στο Νομό μας.”

5. Την τοποθέτηση του κ. Λέμα η οποία έχει ως εξής:

“Δε νομίζω ότι είναι κατάλληλη ώρα ούτε να κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση, ούτε να αναλύσουμε πως δημιουργήθηκε το προσφυγικό και άλλα θέματα τα οποία δε νομίζω αυτή τη στιγμή παίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Πρέπει να ασχοληθούμε με το τοπικό, το δικό μας πρόβλημα στον περισσότερο χρόνο και στο τέλος στην δευτερολογία αν θέλει κανείς ας επεκταθεί και σε άλλα ζητήματα. Κύριε Δήμαρχε, το προσφυγικό είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα με ανθρωπιστική διάσταση που τείνει να εξελιχθεί σε μείζον θέμα εθνικής ασφάλειας και τελικά εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος. Χρειάζονται ψυχραιμία, σχέδιο και αλληλεγγύη. Σαφώς η χώρα αντιμετωπίζει και δικά της οικονομικά

προβλήματα, όμως η ανθρωπιά μας, μας υπαγορεύει να ανοίξουμε την αγκαλιά μας σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι στην πλειοψηφία μικρά παιδιά, γυναίκες και βρέφη. Οφείλουμε να κάνουμε ότι είναι δυνατόν ώστε να γίνει πιο ανθρώπινη η διαβίωσή τους. Η συγκινητική στάση αλληλεγγύης του Ελληνικού λαού δεν αρκεί από μόνη της, η κυβέρνηση έχει ευθύνες να διαφυλάξει την έννομη τάξη, την ασφάλεια των πολιτών και τη σταθερότητα της χώρας. Εμείς ως Δήμος Καρδίτσας οφείλουμε να συγκροτήσουμε μία ομάδα διαχείρισης του όλου προβλήματος, να καλέσουμε όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν με τρόφιμα και άλλα αγαθά για την ανακούφιση των προσφύγων και να τα πηγαίνουν στις δομές του Δήμου έτσι ώστε να γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση. Να υποδείξουμε χώρους μεσοπρόθεσμης παραμονής των προσφύγων οι οποίοι θα πληρούν κάποιες προϋποθέσεις και θα έχουν την αποδοχή των τοπικών κοινωνιών και δε θα επηρεάζουν την κοινωνικοοικονομική ζωή του τόπου. Στην πρόταση του Δημάρχου για το Mall εμείς δεν έχουμε κάποια αντίρρηση, παρότι θα μπορούσαμε να σας προτείνουμε και άλλες λύσεις όπως είναι οι κατασκηνώσεις πάνω στη Νεράιδα που διαθέτουν κοιτώνες, διαθέτουν εστιατόρια, χώρους άθλησης και ανήκουν στην Περιφέρεια ή στο Δήμο. Υπάρχουν προτάσεις πολλές. Επίσης θα σας προτείναμε να υπάρχει συνεργασία με την Εκκλησία, που δεν αναφέρθηκε, με την 5^η ΥΠε, με τις εθελοντικές οργανώσεις, καταλήγοντας πάνω από όλα να δείξουμε την ανθρωπιά μας στους συνανθρώπους μας. Όσον αφορά για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που αναφερθήκατε διαφωνούμε έντονα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κατανεμηθούν τα χρήματα που προορίζονται για το προσφυγικό μεταναστευτικό στις ΜΚΟ και θα θέλαμε στο βαθμό που μπορούμε να το ζητήσουμε από τον αρμόδιο Υπουργό, σήμερα παρευρίσκεται και η Βουλευτής μαζί μας, πλήρη έλεγχο των κονδυλίων που μέχρι σήμερα έχουν πάρει οι ΜΚΟ και πως αυτά έχουν αξιοποιηθεί.”

6. Την τοποθέτηση του κ. Κρανιά η οποία έχει ως εξής:

“Σκεπτόμενος απλοϊκά θα έλεγα ότι κάθε φορά που τη χώρα μας την απασχολεί ένα μεγάλο θέμα βγαίνουν στην επιφάνεια απόψεις περί μη κομματικής εκμετάλλευσης, περί θέματος που είναι εθνικό και λοιπά και λοιπά. Αν το δούμε όμως λίγο καλύτερα τι βλέπουμε, ότι η αστική τάξη και το πολιτικό της προσωπικό κάθε φορά που θέλουν να κρύψουν κάτι ή να περάσουν κάτι που τους εξυπηρετεί τα συμφέροντα προσπαθούν να το βαπτίσουν εθνικό. Προσπαθούν να μαζέψουν τη σκέψη του κόσμου από το κυρίως πρόβλημα και να τον τουμπάρουν για να περάσουν αυτό που θέλουν. Η ροή των προσφύγων όπως συνηθίσαμε να τη λέμε είναι ένα φυσικό φαινόμενο; Σίγουρα όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί μετακινούνται προς τα εκεί που υπάρχει τροφή, ασφάλεια, στέγη και λοιπά και λοιπά. Εδώ όμως πρέπει να δούμε τι δημιουργεί αυτές τις συνθήκες. Το ξέρουμε όλοι, ο πόλεμος. Ο πόλεμος τι είναι, φυσικό φαινόμενο; Στις περιοχές αυτές από τις οποίες προέρχονται οι πρόσφυγες σήμερα συγκρούονται Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία, Τουρκία για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Σφάζουν τον κόσμο για το χρήμα, έτσι απλά όπως το λέει ο κοσμάκης. Αυτή είναι η αιτία που φέρνει τους πρόσφυγες, τους σπρώχνει προς τα εδώ και γέμισε το Αιγαίο πνιγμένους και τα νεκροταφεία των νησιών πεθαμένους, μικρά παιδιά και λοιπά. Σε αυτόν τον πόλεμο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τους πρωτεργάτες, οι φίλοι της συγκυβέρνησης, ο Ολάντ και λοιπά είναι οι πρώτοι στους βομβαρδισμούς. Καμάρωνε ο Τσίπρας πριν λίγο καιρό για τη στάση που τάχα γίνεται αριστερή η Ευρώπη με τον Ολάντ και λοιπά. Σήμερα η κεντροδεξιά συγκυβέρνηση Καμμένου – Τσίπρα είναι συνένοχοι για σε αυτό που γίνεται στηρίζοντας τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζοντας,

εφαρμόζοντας την Σένγκεν, τον κανονισμό του Δουβλίνου, τη Frontex και λοιπά. Φροντίζοντας να κάνει αυτό που λέει ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα hot spot που είναι ουσιαστικά κέντρα διαλογής για να διαλέξουν οι Ευρωπαίοι αυτούς που τους κάνουν για δουλειά και τους άλλους να τους γυρίσουν πίσω, είναι συνένοχοι. Αυτό δε θα αλλάξει αν δεν πολεμήσουμε αυτές τις αιτίες. Αν ο ίδιος ο λαός δεν ξεσηκωθεί να πολεμήσει την πολιτική και της σημερινής κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων που μας έφεραν μέχρι εδώ. Πάντως τους βολεύει γιατί ξεχάστηκαν ασφαλιστικό, φορολογικό, τα Μέσα Ενημέρωσης δίνουν βαρύτητα σε αυτό και σίγουρα είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα και περνάνε στο ντούκου όλα τα άλλα εις βάρος του ελληνικού λαού. Φέρανε και το NATO να διαχειριστεί τα σύνορά μας και προσπαθούν να μας ξεγελάσουν ότι το NATO ήρθε στο Αιγαίο για να διώξει τους πρόσφυγες. Ήρθε να στηρίξει την Τουρκία απέναντι στη Ρωσία για να μπουκάρει στη Συρία και να πάρει τις πετρελαιοπηγές και τις άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές. Ο Ελληνικός λαός πρέπει να απαιτήσει, να αντιπαλέψει όλους τους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς, να φύγει από το NATO, να φύγουμε από όλες τις ιμπεριαλιστικές λυκοσυμμαχίες, όπως έλεγε παλαιότερα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Καμία συμμετοχή σε αυτά τα σχέδια, σε αυτούς τους πολέμους που ξεσπιτώνουν τόσο κόσμο, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο και τους στέλνουν στην Ευρώπη ουσιαστικά στα σκλαβοπάζαρα για τζάμπα εργασίες στους επιχειρηματίες. Στην προκειμένη περίπτωση επί του πρακτέου θα πρέπει να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να μη σεβαστεί τις συνθήκες του Σένγκεν, τον κανονισμό του Δουβλίνου και να επιτρέψει, να δώσει τα χαρτιά που απαιτούνται για να μετακινηθεί αυτός ο κόσμος προς τα εκεί που θέλει να πάει. Κανένας από αυτούς, το δηλώνουν, το ακούμε κάθε μέρα στις τηλεοράσεις, δε θέλει να μείνει στην Ελλάδα, δεν ήρθε για να μείνει στην Ελλάδα, ήρθε για να περάσει προς τα πάνω. Αλλά οι συνθήκες αυτές τον μπλοκάρουν, κλείνουν τα σύνορα και τον κρατάνε εδώ. Και αυτό που λέει η κυβέρνηση και όσοι στηρίζουν αυτές τις συμφωνίες ότι απαιτούμε να εφαρμοστούν οι ευρωπαϊκές συμφωνίες, μα αυτό ακριβώς γίνεται. Οι ευρωπαϊκές συμφωνίες εφαρμόζονται για αυτό και κλείστηκαν εδώ τόσες χιλιάδες άνθρωποι για όσο διάστημα θα παραμένουν στη χώρα μας. Απαιτείται, σε καμία περίπτωση δε δεχόμαστε να γίνουν τα hot spot, αυτά τα κέντρα διαλογής αλλά να διασφαλιστούν ελεύθεροι, ανοιχτοί χώροι οι οποίοι θα παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες για να μείνει κόσμος, να υπάρχει διατροφή, να υπάρχει πρόληψη για την υγεία τους και λοιπά και να φύγουν όταν θα είναι έτοιμοι. Καμία συμμετοχή, να μην επιτρέψουμε να υπάρχει συμμετοχή των ΜΚΟ είτε στη διαχείριση των κονδυλίων είτε του προβλήματος. Έχουν γραφτεί κατά καιρούς για πλειάδα, για χιλιάδες μάλλον γιατί γέμισε ο τόπος ΜΚΟ, για χιλιάδες από αυτές ότι είναι ουσιαστικά λαμόγια και το μόνο που νοιάζονται μυρίστηκαν το χρήμα και πέρασαν σαν τα κοράκια. Και να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να μπλοκάρει αυτή τη διαδικασία, να μη δεχθεί να γίνει μέσω των ΜΚΟ καμία διαχείριση του προβλήματος. Όσον αφορά τους χώρους ο Δήμος έχει στα χέρια του ένα Ε9 από ότι είπε ο Δήμαρχος την άλλη φορά που ζήταγα τα στοιχεία με εκατοντάδες ακίνητα να ελέγξει ποια είναι κατάλληλα. Εμείς δεν έχουμε το φόβο ότι μέσα στην πόλη οι πρόσφυγες αν τους διαχειριζόμαστε σωστά, αν έχουν την υποδομή που απαιτείται θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Είναι άνθρωποι και αυτοί από, οικογενειάρχες και εφόσον τους αντιμετωπίσουμε σαν ανθρώπους θα φερθούν σαν άνθρωποι. Σε κάθε περίπτωση ο αποκλεισμός σε χώρους μακριά από αστικά κέντρα ή η προσπάθεια να εγκλωβιστούν, να τους εγκλωβίσουμε εκεί θα δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα από ότι θέλουμε, από αυτό που θέλουμε να λύσουμε.”

7. Την τοποθέτηση του κ. Σχορετσανίτη η οποία έχει ως εξής:

“ Σίγουρα είναι αναμφισβήτητο ότι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν το πρόβλημα και εισπράτουν τα οφέλη τώρα ποιούν την νήσσα. Εγώ απορώ γιατί τους αφήνουν, να βάλουν την κοινή λογική κάτω πως μια Ευρώπη των 400.000.000 και μια Αμερική η οποία συμμετέχει και αυτή από την άλλη πλευρά δε μπορούν να απορροφήσουν 200, 300, 400.000 πρόσφυγες, 1.000.000 πρόσφυγες. Αυτό είναι μάλλον ένα σχέδιο γιατί δε μπορεί να έχει υπογραφεί συμφωνία που να λέει ότι οποιοσδήποτε μετανάστης επαναπροωθείται στη χώρα εισόδου εδώ και χρόνια και φυσικά δεν το εννοούσαν ούτε για την Ιρλανδία, ούτε για τη Σουηδία, το εννοούσαν για την Ιταλία και την Ελλάδα προφανώς. Κάποιοι ξέρανε εδώ και χρόνια τι πρόκειται να συμβεί. Αυτό είναι τουλάχιστον αστείο να πιστεύουμε ότι το κάνανε για τρίτες, για άλλες χώρες. Από την άλλη εγώ πιστεύω ότι το δράμα αυτών των ανθρώπων γιατί πραγματικά περί δράματος πρόκειται γιατί όλοι έχουμε δει εικόνες στην τηλεόραση από παιδάκια τα οποία είναι πολύ μικρά και πολλές φορές ασυνόδευτα. Είναι ευκαιρία για τους Έλληνες, ευκαιρία για να δείξουν το ανθρωπινό πρόσωπό τους. Παλιά έκτιζαν ένα σπίτι στο χωριό και συμμετείχαν όλοι, τώρα κοιτάζει ο άλλος πώς να σε καρφώσει στην Πολεοδομία. Έχει αλλάξει ο Έλληνας, έχει αλλάξει πάρα πολύ, κοιτάζει το ίδιο όφελος. Ίσως αυτές οι στιγμές δράματος να μας ευαισθητοποιήσουν και εμάς τους ανθρώπους και να μαλακώσουμε λίγο, να δείξουμε και την άλλη πλευρά, την πλευρά των φιλόξενων Ελλήνων, των παιδιών του Ξένιου Διός, των παιδιών του Χριστού. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας, να αγαπάμε τους ανθρώπους μας από όπου και αν προέρχονται ότι και αν πιστεύουν και αυτό είναι το μεγαλείο των Ελλήνων και του Ελληνισμού. Από την άλλη μιλήσαμε για το διαμοιρασμό των 2.000 ατόμων ανά 500 άτομα σε κάθε Νομαρχιακό Διαμέρισμα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να τα μοιράσουμε όπως μοιράζουν τα κονδύλια αναλογικά και όχι σύμφωνα με τους Νομούς ή σύμφωνα με το ΑΕΠ, η οικονομική δυνατότητα που έχει στο εθνικό προϊόν ο κάθε Νομός. Όχι ότι δε θα δεχθούμε να μας δώσουν και 500 και 1.000 άτομα στην Καρδίτσα αν μπορούμε και έχουμε και τη δυνατότητα να τους βοηθήσουμε. Το Mall σίγουρα έχει μια καλή λύση αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται και υποδομές, κάποια ντους, κάποιο ιατρείο. Και επειδή ουδέν μονιμότερο του προσωρινού ίσως να χρειαστεί και εκπαίδευση σιγά-σιγά για αυτά τα παιδάκια, κάποιοι εκπαιδευτικοί να αρχίσουν σιγά-σιγά να πηγαίνουν. Πρέπει να το δούμε μήνα με το μήνα δηλαδή να ασχολούμαστε με το θέμα και να είμαστε κατά πάνω γιατί δε γνωρίζουμε το διάστημα παραμονής. Κανένας δε το γνωρίζει γιατί δεν υπάρχει φυσικά σχέδιο. Νομίζω ότι θα ανταποκριθούμε στο ρόλο μας, νομίζω ότι και ο Δήμαρχος έχει αίσθηση του προβλήματος και των δυνατοτήτων μας και πως μπορεί να εξυπηρετηθεί η κατάσταση για να ανταποκριθούμε στο ρόλο μας.”

8. Την τοποθέτηση του κ. Μιχαλάκη η οποία έχει ως εξής:

“ Μεγάλη συζήτηση αυτή και νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να φερθούμε σαν άνθρωποι και όχι σαν πολιτικές αντιλήψεις. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η ιστορία περνάει τα ζητήματα τα ιδεολογικοπολιτικά. Νομίζω ότι σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, πριν εμφανιστεί ο σοσιαλισμός, πριν εμφανιστεί ο καπιταλισμός, αυτά τα προβλήματα ήταν κοινά και ανθρώπινα και λύνονταν μέσα από τις ευαισθησίες και από τον πολιτισμό του κάθε λαού. Εμείς ως ιστορία, και βέβαια δεν ευλογώ τα γένια μας γιατί κάθε λαός είναι αξιόλογος, έχει τις παραδόσεις του και λοιπά. Αλλά δεν τους γνωρίζουμε αυτούς, γνωρίζουμε τις δικές μας παραδόσεις. Οι δικές μας παραδόσεις λοιπόν μας καλούν αυτή τη στιγμή μέσα από δύο δύσκολα προβλήματα που περνάμε, ένα είναι το οικονομικό και το πρόβλημα το δικό μας που δυστυχώς μας βρήκε ακόμη ένα. Το ίδιο συνέβη και πριν από 80-90 χρόνια όταν συνέβη η δική μας

προσφυγιά, δηλαδή των ανθρώπων του ελληνισμού του Πόντου που μετά από μία μικρασιατική καταστροφή, μετά από χίλια δυο προβλήματα άνθρωποι δικοί μας ήρθαν εδώ και τότε υπήρχε δυστυχώς από ορισμένους ανθρώπους η γκρίνια και από ορισμένους ανθρώπους που έβλεπαν πολύ στενά το πρόβλημα ότι οπουδήποτε αλλού εκτός από το σπίτι μας. Αυτό το ζήτημα πρέπει να το ξεπεράσουμε, πρέπει να το δούμε το ζήτημα εθνικά, να το δούμε πατριωτικά γιατί μπορεί να μην είναι Έλληνες θα σας πω όμως ένα, ένα ζήτημα το οποίο πιθανόν να μην το ξέρετε, ότι όταν οι Φιλοσοφικές Σχολές από την Ελλάδα άρχισαν να παρακμάζουν ξέρετε που πήγανε και που συνεχίστηκε ο Ελληνισμός; Σε αυτή την περιοχή. Βέβαια δεν έχει σημασία αυτό, θέλω να πω ότι οι λαοί είναι συγκοινωνούντα δοχεία και εκεί που υπάρχει κάποια στιγμή πολιτισμός και κάπου αλλού δεν υπάρχει μεταφέρεται αυτό το πράγμα χωρίς να το καθορίζουμε τόσο πολύ και οι, ακόμα και οι πολιτικές και τα συμφέροντα. Γίνονται, πώς να το πούμε, με άλλες, με άλλες οδούς. Εγώ θεωρώ, και κλείνω με αυτό, ότι αυτή η ιστορία μέσα στη δυστυχία μας τη βλέπω ως ευλογία. Θεωρώ λοιπόν ότι ευαισθητοποιείται ο ελληνικός λαός παρόλα τα προβλήματά του, είναι σαν να βάζουμε αντισώματα, όπως σε μία αρρώστια μπαίνουν αντισώματα για να την πολεμήσουν, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή βάζουμε αντισώματα μέσα στην ψυχή και μέσα στο νου του Έλληνα και θεωρώ ότι θα τα φέρουν οι συνθήκες να βγούμε, όχι κερδισμένοι, να βγούμε άξιοι. Νομίζω λοιπόν εν κατακλείδι ότι πρέπει να το δούμε αυτό, αυτό το φαινόμενο να το δούμε σε μία ολότητα και να ασχοληθούμε όλοι όσο το δυνατόν καλύτερα για να ξαναδώσουμε πάλι τα φώτα σε αυτούς οι οποίοι τα χάσανε.”

9. Την τοποθέτηση του κ. Χατζή η οποία έχει ως εξής:

“Δε μπορούμε σήμερα να ασχοληθούμε με το ποιος φταίει, πως και γιατί έχει δημιουργηθεί το προσφυγικό και μεταναστευτικό. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η περιοχή μας θα δεχθεί πρόσφυγες και αυτό είναι το πρόβλημα του Δήμου μας. Δεν πρέπει να αναλωθούμε σε φιλολογίες και σε πολιτική ανάλυση. Το πρόβλημά μας είναι πως μπορούμε να υποδεχθούμε αυτούς τους ανθρώπους ανθρώπινα, που θα τους υποδεχθούμε, και να ασχοληθούμε με τις ελάχιστες υποδομές που χρειάζονται για αυτή τη φιλοξενία. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε και να προτάξουμε ανάμεσα σε όλα τα άλλα και την ασφάλεια των συμπολιτών μας. ”

10. Την τοποθέτηση του κ. Δημάρχου η οποία έχει ως εξής:

“Καταρχήν δε θα πάρουμε απόφαση, απλά θα καταγραφούν όλες οι απόψεις Αυτό που είπε η κυρία Βράντζα σχετικά με τον εθελοντισμό και με την αλληλεγγύη ως Δημοτική Αρχή θα έλεγα πως από την πρώτη στιγμή το ενθαρρύνουμε σε κάθε μορφή και πόσο μάλλον στο συγκεκριμένο θέμα που μας αφορά τώρα που είναι ακόμα πιο ευαίσθητο. Για το ζήτημα που έθεσε και ο Σταύρος να ρωτήσουμε τους όμορους Δήμους επειδή ανήκει εκεί, ναι, επειδή έγινε η συζήτηση με τον Περιφερειάρχη και υπάρχει το Συντονιστικό που έχουμε ορίσει είναι οι 4 Δήμαρχοι των πρωτεύουσών συν ο Περιφερειάρχης, και επειδή έγινε η συζήτηση με τον Περιφερειάρχη και ας πούμε για τη Δυτική Θεσσαλία κρίθηκε ότι είναι πιο καλή η θέση αυτή με αυτή την έννοια το ανέφερα. Νομίζω συμφωνούμε να βοηθήσουμε ως Δήμος με όλους τους τρόπους, τις δομές, το προσωπικό και με υλικό τρόπο κάνοντας ότι καλύτερο μπορούμε και στα πλαίσια αυτά που θα μας ανατεθούν. Ζητάμε να υπάρξει κεντρικός σχεδιασμός, να γίνουμε κοινωνοί του κεντρικού σχεδιασμού, να αναλάβουμε το ρόλο και το μερίδιο που μας αναλογεί και να το φέρουμε σε πέρας. Διαφωνούμε ως Δήμος με την ανάθεση υπερβολικών αρμοδιοτήτων στη ΜΚΟ και ότι γίνει πρέπει να έχει απόλυτη διαφάνεια. Η πρόταση για το Mall και

αν υπάρξει και άλλη εδώ είμαστε αλλά μέχρι στιγμής δεν κατατέθηκε κάποια άλλη. Ακούστηκε, επειδή το ανέφερα φευγαλέα για την Εκκλησία, είναι προφανές ότι στα ζητήματα αλληλεγγύης και η Εκκλησία βοηθάει και υπάρχει αγαστή συνεργασία. Και το Σπίτι της Αγάπης το είπα ότι αν γίνει ως παράδειγμα μια κατανομή μερίδων ένα κομμάτι θα αναλογεί και εκεί. Αυτό σημαίνει εμπλοκή και προφανώς της εκκλησίας αλλά και οποιουδήποτε άλλου φορέα που θέλει να βοηθήσει για να επιτευχθεί ο στόχος. Όσον αφορά το Συντονιστικό, όποιος από τα μέλη των παρατάξεων επιθυμεί να καταστεί μέλος είναι ευπρόσδεκτος. Να προτείνει κάθε παράταξη από ένα άτομο για να υπάρχει συνεργασία στα βασικά ζητήματα που θα ανακύψουν και να έχουμε τη μέγιστη δυνατή συναίνεση και αποτελεσματικότητα για το ζήτημα αυτό διότι σε αυτό το θέμα πραγματικά δεν περισσεύει κανένας.

11. Τις δευτερολογίες των δημοτικών συμβούλων όπως καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης

Στο σημείο αυτό, έληξε η συζήτηση του θέματος.

Το ανωτέρω θέμα θα επανέλθει σε νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.

Αριθμό **102/2016**

Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΙΑΝΤΖΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα _____

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ